

†

Bid voor de ziel van

DE HEER

Richard RESTIAENS

weduwnaar van Mevrouw Marie-Louise Meurist

geboren te Zulzeke op 3 januari 1900
en godvruchtig overleden te Ronse
op 2 februari 1988, gesterkt door de laatste
HH. Sakramenten.

Lid van de Bond van Gepensioneerden
Lid van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen

Met een bedroefd doch dankbaar hart om wat hij voor ons betekende geven wij vader nu in de handen van God. In ons diepste zijn leeft hij verder en wij herinneren ons nog scherper dan vroeger al zijn goede daden en woorden waarmee wij zo gelukkig waren.

Heel zijn leven heeft hij hard voor ons gewerkt te Ronse en thuis op de boerderij: zo hard dat zijn rug er voortijdig door versleten was. Voor vrouw en kinderen zou hij alles gedaan hebben. In zijn werken voor de zijnen voelde hij zich het meest gelukkig.

Maar ook het werken en het gelukkig-zijn gaan voorbij. Zo drie jaar geleden ging het niet meer om naar de zondagsmis te komen. Maar thuis ontving hij elke hoogdag opnieuw de Heer in de H. Communie. Nu zal de Heer hem met open armen ontvangen en zal hij weer gelukkig samen zijn met moeder.

Bidden wij voor vader dat God hem nieuw

leven en verrijzenis zou geven in de vreugde van de eeuwige heerlijkheid.

Namis zaterdag 20 februari te 9 uur.

Heer en Mevrouw Georges AELVOET-
RESTIAENS, kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Daniel RESTIAENS-
VERHELLEN en kinderen,

Heer en Mevrouw Adrien WILLEMS-RESTIAENS
en zoon,

De families RESTIAENS, STOCKMAN, MEURIST
en VANSCHOORISSE,

danken U zeer oprecht
voor de blijken van genegenheid
en gebeden.



*Het was zó goed
samen*